

# Hier en Ginder

Contactblad



Huisfront Bergharen - Hernen - LEUW — De Missie

Giro 1010000 Missiehuisfront Bergstraat A 87 Bergharen



Meimaand  
Mariamaand

In deze onrustige tijd van atombommen, revoluties en ruimtevaart is het goed aandacht te schenken aan de Mariaverering.

Gelukkig trekken er in deze meimaand nog velen naar het genade-oord van O.L. Vrouw ter Nood Gods op de Berg te Bergharen. Onze jonge boerinnen en boeren gaan op 17 mei 's avonds ter bedevaart en iedere zondag van mei tot en met augustus zal bij gunstig weer de Hoogmis op de Kapelberg worden opgedragen.

Een bezoek aan Maria's genade-oord strekt Haar ter eer en U tot zegen. —

Moederdag — Vaderdag

We willen het heel kort zeggen.

zondag, 14 mei, is het Moederdag en op zondag, 11 juni, Vaderdag.

Moederdag: vaders en kinderen, denkt die dag aan de afwas...

Vaderdag: moeders laat de vader die dag niet de lang naar zijn woordenknoopjes zoeken...

**Financiën** Extra giften 1961: f. 116,75.

Het komt helaas voor, dat Hier en Ginder soms niet bezorgd wordt. Geeft het s.v.p. direct door, dan wordt het verzuim hersteld...

Wie zijn abonnementskosten nog niet betaalde (f. 3,50 buiten Nederland, f. 2,50 in Nederland buiten de gemeente) stort op onze giro (zie hierboven)...



Twee jarigen

Onder degenen, die zich in verre landen verdienstelijk maken voor het christendom en daarmee in het algemeen de missie en de goede zaak dienen, behoren ook een groot aantal leken. Een van deze leken is Gerda Roggen in Tunesië in Noord-Africa. We hebben over haar enige jaren geleden een artikel in de Gelderlander kunnen lezen. Ook haar werk daar was echt missiewerk. Dit is dan de reden, waarom wij ze tot de missionarissen rekenen. Op 17 mei a.s. viert zij haar 46e verjaardag. Wij wensen haar hiermede van harte proficiat en hopen, dat zij in de beste gezondheid deze wensen en het verjaardagspakketje ontvangt. Hopelijk zal zij spoedig iets van haar werk in Tunis laten horen. Haar adres is:

Mademoiselle G. Roggen  
Paroisse St. Vincent de Paul  
Bordj-el-Amri TUNESIE N. Africa.

Op 31 mei a.s. verjaart zuster Irma Elisabeth (Tonnie van Oss). Zij wordt in de binnenlanden van Brazilië, waar zij de rol van Jonas speelt, 42 jaar. Ook aan haar onze beste wensen met deze verjaardag en de volgende hopen we in Bergharen, maar toch in ieder geval in Nederland, te vieren.

Haar adres luidt thans (tijdelijk)  
Sr. Irma Elisabeth Pen. Rec.

Ginásio São Francisco  
Teófilo - Otôni  
BRASIL



# Het koperen feest van pater Ponjé...



-20-

## Wist U

Pater Ponjé, die in het vorig nummer dank bracht voor de ontvangen felicitaties, vertelt over zijn koperen priesterfeest het volgende:

"Onder de Engelsen kennen ze geen "koperen" feest en daarom is het natuurlijk moeilijk om de mensen zo'n idee bij te brengen. Verder was de grote vakantie nog aan de gang - van 5 dec. tot 20 feb. - en al is onze kerk behoorlijk vol onder het trimester, tijdens de vakantie zie je zo goed als geen kinderen en de mensen hebben geen tijd. De meeste hebben werk ofwel in de plantages ofwel onder een of andere afdeling van het gouvernement. De vrouwen moeten naar het land om voor eten te zorgen. Ik had dus een stille H.Mis met een 30 mensen als deelnemers -- ik moet eerlijk zeggen, dat het aantal me nog mee viel -- na de H.Mis kwamen een paar van die mensen, de onderwijzers, me feliciteren. Zelfs zij hadden er geen idee van, waar het allemaal over ging. Ge kunt ze het niet kwalijk nemen, ze menen het in ieder geval goed. De morgen hebben we zo onder ons gevierd. Voor het diner 's avonds gingen we naar Sasse. Dat ligt ongeveer 4 km. van hier en daar zat een klasgenoot van mij. Dus we hebben het samen gevierd. Alle Fathers van de omliggende parochies kwamen daar tezamen, totaal 15. We hebben het er erg gezellig gehad en ik durf te wedden, dat weinige mensen thuis het diner hadden kunnen verbeteren. Alles was er en heerlijk klaar gemaakt. Zelfs de wijnen ontbraken niet. We hebben zusters in Soppo en de Moe-der Overste is voor 15 jaar kok geweest in een van de colleges thuis. Die weet wel hoe het moet. Het was werkelijk af. Al was er weinig belangstelling van de mensen, de Fathers hadden des te meer. Al was het op geen stukken na zo groots als 12½ jaar geleden, onder de huidige omstandigheden en voor een KOPEREN feest mag ik toch niet klagen."

Tot zover de gegevens over de koperen pater Ponjé.

Hij stelt het tenslotte zeer op prijs, dat zovelen hebben gevraagd aan O.L.Heer hem te zegenen, maar ook allen, die proberen als christenen te leven en verder nog diegenen, die het Licht des Geloofs nog niet hebben ontvangen. Hij besluit met: "Verlicht de zielen, dat zij Hem, de ene ware God mogen kennen."

dat de Sint-Christoffel van pater van Oss al een wereldreis heeft gemaakt, voordat hij bij hem in de wagen kwam? Op zijn thuisreis kocht pater Buijs die n.l. in Kaapstad. Hij stuurde hem per brief naar Carel in Australië en deze gaf hem aan pater van Oss. (rechtstreeks bericht uit Africa van pater Buijs).

dat de Vastenofferdoosjes in Hernen-Leur f. 505,-- en in Bergharen f. 520,-- opbrachten. Verhoudingsgewijs gaf Hernen-Leur dus guller (is ook veel rijker..).

dat de offers voor de Kindsheid in Bergharen f. 52,-- en in Hernen-Leur bijna f. 50,-- opleverden?

dat pater Loeffen in Hernen preekte voor de Franciscaanse missies? Opbrengst ruim f. 200,--.

dat op zondag, 14 mei, de jaarlijkse zonnebloem-collecte en op 11 juni in Hernen weer een volleybaltournooi wordt gehouden? Na afloop dansen bij parochiehuis.

dat de nieuwe dameshoedenmode dit jaar dubbelhoog is?

dat we bij het aanschouwen van vele dames meer hoed zien dan hoofd?

dat er in zo'n hoge hoed eigenlijk wel twee zitten?

dat Henk Derks juist op de dag, waarop de mensen in Bergharen-Hernen-Leur deze Hier en Ginder ontvangen (vrijdag, 12 mei) 's avonds terugkeert in Haore?

dat het gemeentehuis voortaan iedere woensdagavond voor het publiek geopend zal zijn tot 8 uur?

dat de receptie van oud-pastoor Alardus van den Berg te Woezik op 7 mei buitengewoon druk bezocht werd?

dat pater Verheijen zich 'n paar weken geleden telefonisch met zijn ouders in Rotterdam in verbinding heeft gesteld? Zijn stem is aanmerkelijk zwaarder geworden.

dat de fanfare en drumband a.s. zondag (14 mei) zullen deelnemen aan het festival te Puiflijk?

dat de N.C.B. aan iedere missionaris, wiens familie lid is van die bond, als hij thuis komt met vakantie, f. 500,-- meegeeft uit de oogstdankgaveninzameling?

dat in Bergharen de eerste motor met zijspan zijn intrede heeft gedaan?

dat het rijden in zo'n apparaat nog al moeilijkheden oplevert, maar dat ons aller bekende Egie het rijden binnen de kortste keren onder de knie had en machtige demonstraties gaf in het feilloos en veilig nemen van haarspeldbochten?





Burgerlijke Stand  
april 1961

Pater Meulepas  
komt met vakantie

- GEBOREN:** 3 april: Janssen, Jozef H.J. (neef van broeder Marius), vader: C., moeder: Kersten, J. -Leur-
- 3 april: Hermans, Gijsbertus A.L.M., vader: G.B., moeder: Bernts, E.M. -Bergharen-
- 8 april: v. Kerkhof, Cornelia, J. Th., vader: C.A., moeder: Gradussen, W.H. Her-
- 8 april: Janssen, Wilhelmina G.H., vader: W.H., moeder: Segers, A.H. -Hernen-
- 15 april: Geurts, Petronella A.G., vader: J. moeder: v. Rossun, A.H. -Bergharen-
- 26 april: v. Bronkhorst, Antonius A.A.M., vader: W.J., moeder: Loeffen, H.J. -Hernen-
- 26 april: v. Bronkhorst, Petronella A.L.M., vader en moeder idem vorige (tweeling).
- 30 april: Janssen, Arnoldus A.G., vader: G.F., moeder: Janssen, E.M. -Bergharen-

"Ik heb het goede nieuws ontvangen, dat ik half Juli op vakantie ga". Dit is het voornaamste nieuws, dat pater Meulepas ons in zijn brief van 1 mei j.l. brengt. Hij komt per KLM-vliegtuig en doet onderweg Rome aan met een mogelijk bezoek aan Paus Johannes XXIII.

Ook pater Meulepas heeft intussen zijn verjaardagscadeautje van "Hier en Ginder" in de vorm van geld ontvangen. Dat verjaardagscadeautje is een verhaal op zich en dat verhaal moeten wij onze lezers echt besparen, maar het is er niet minder leuk om. Wel willen wij degenen, die pater Meulepas wel eens schrijven, er op attent maken, dat krabbeltjes schrijven in hoeken of op randen van brieven, voor hem de waardevolste berichten zijn. Deze krabbeltjes bewaren is voor hem een hobby. Later gebruikt hij ze dan nog als bewijsstukken, vooral als hij voor een of ander doel gelden nodig heeft. Men zij dus op zijn hoede!

Aan het adres van pater Verheijen komt de opmerking, dat deze beter boven in de lucht moet blijven met zijn vliegtuig. Nou ja, dat zal hij dan onderhand zelf ook wel weten.

"Na een lang verblijf in de tropen", aldus verder pater Meulepas, "verandert een missionaris fysiek zoveel, dat hij soms moeilijk te herkennen is. Sommige boze tongen zeggen, dat hij geestelijk ook een klap mee krijgt. Om ongerechtigheden te voorkomen stel ik voor om een missionarispersoonsbewijs in te voeren, voorzien van een recente foto.

Bedankt Jan van Haandel met de belofte van een brief. Ik had de hoop al op gegeven. Naar Ghana te komen is nog al een opgave, maar een missionaris staat voor niets. Op het ogenblik zit ik niet ver van Abidjan, de haven van de Ivoorkust. Dit is de kortste weg, n.l. van Bamako naar Abidjan en ik meen, dat het grootste deel per spoor gaat. Je kunt misschien ook aan Keita vragen om eens mee te gaan naar Ghana (als geestelijke leidsman), want die brengt nog al eens bezoek aan Kwame Nkrumah. De banden tussen Ghana, Guinee en Mali schijnen sterk te zijn. De vorige week is Keita nog hier geweest en er zijn weer geweldige voornemens gemaakt, o.a. is Gizenga erkend als het wettige hoofd van Congo!

Pater Meulepas, we gaan de Afrikaanse politiek met U bespreken als U op de Aspert bent. U zit er n.l. goed in! Alvast welkom in onze contreien!

OVERLEDEN: Geen.

HUWELIJKSAANGIFTEN:

- 19 april: van Oorsouw, Wilhelmus Th.M., 29 jaar te Dreumel en Winnemuller, Catharina H., 26 jaar te Bergharen.

GEHUWD:

- 4/5 april: Arts, Augustinus A.J. te Balgoy met Hendriks, Anna F.M. te Hernen;
- 5 april: Beyer, Theodoor C.J. te Druten met Buijs, Catharina R.Th. Bergharen
- 7/8 april: Gerrits, Hendrikus J. Wijchen met Peters, Huberta M.Th. Leur;
- 11 april: v. Aspert, Johannes H.J. Heeswijk met Fleuren, Petronella W.M. Bhrn.

*Carel Buijs ziek*

Sinds 'n paar maanden is de Bergharensse emigrant Carel Buijs in Sydney in Australië ziek. Hij verbleef reeds twee maal in een ziekenhuis. Via zijn familie en pater van Oss, die de zieke heeft bezocht, werden berichten ontvangen over een nierziekte. Wij wensen Carel het allerbeste toe en vragen allen HIER en GINDER een vurig gebed om genezing en sterkte voor deze vader van een jong gezin met 2 kinderen. Ver van zijn oude vaderland is het ons helaas niet mogelijk enige materiële hulp te bieden aan dit zo zwaar beproefde gezin. Des te vuriger zal ons gebed opstijgen naar Hem, Die 's mensen lot in handen heeft en Die alles daarheen zal leiden waar het Hem goed dunkt en waar het goed is.



# Pater Buijs in Rhodesië



## We gaan vissen...

Pot nog toe heeft geen onzer missionarissen geschreven of er in de Missie door hen ook wordt gevestigd. De apostelen moesten vroeger ook de netten uitgooien en we kennen het verhaal van de wonderbaar visvangst. Later moesten diezelfde apostelen de netten in de steek laten om de mensen te vangen voor het Christendom. Ook daarvoor zijn onze missionarissen uitgetrokken naar verre landen. In deze figuurlijke zin vissen zij dus wel. Of zij echter van tijd tot tijd een voorn, baars, paling, snoek of misschien een kabeljauw weten te verschalken, is voor ons nog een duistere zaak.

Wij HIER zitten gereed! We hebben het hengeltje weer opgezocht. We hebben het vistuig gereed gemaakt, want op 1 juni kunnen we onze slag weer slaan. In gedachten zien we ze al weer rijden: die vele brommers met hengels er naast gebonden of dat oudje van Bergharens Schoolstraat op de Solex met een grote trommel er achter op en een potje met pieren in zijn zak. Evenals het vorig jaar zal hij ons weer laten smullen van zijn kleurige visverhalen en hij zal trachten het palingrecord van 87 cm. en 4 pond te breken. Ditmaal zal hij ons dan ook mee laten smullen, want echt waar, dat vette ding heeft hem toch wel wat zwaar op de maag gezeten! Hij wou dat toen niet weten, evenmin als wij het wilden weten, dat wij o zo graag zo'n paling gevangen zouden hebben en dat wij ook zo graag meegegeten hadden. Achteraf durven we wel te zeggen: als we de kans hadden gekregen, hadden we die pan met de in vieren gedeelde paling zo graag weggejat van het gasstel door de openstaande raam. Wat zouden we hebben gesmuld! Wat zou, het vet ons van de kin hebben gedropen!....

De vissen zitten al op ons te wachten. Ge moet ze boven het water uit zien springen in de nieuwe kanalgewatering daar in de buurt van de in aanbouw zijnde Tolbrug! Wat duurt het lang voor het 1 juni is! Ge hoort het iedere dag van die liefhebbers: nog zoveel nachtjes slapen....min één dan, want in de nacht van 31 mei op 1 juni kunt ge ze in het pikkedonker -geen dobber te zien-vinden aan de waterkant.

"Intussen heb ik al weer voor bijna een half jaar nieuws van jullie ontvangen zonder iets terug te laten horen." Dit zijn de eerste woorden, waarmee pater Buijs zijn juist ontvangen brief begint. "Ik krijg in de gaten, dat mijn vorig epistel teneinde is en daarom haast ik me om tussen al de bedrijvigheid door even een klank van dankbaarheid te laten horen vanuit Rhodesië. Gelukkig kunnen we de Hollandse sigaren nog in vrede roken en zeggen ze allemaal, dat het hier geen Congo zal worden en dat ze geen communisme dulden, maar toch worden er hier en daar al negers om zeep geholpen, enkel om politieke redenen.



Ja het was werkelijk een verrassing juist op Pasen een volle doos van 50, netjes in zakdoeken gewikkeld, hier te ontvangen. Ik durf het heus niet tegen de politie of de douane-beambte te vertellen, ofschoon ze katholiek zijn, want dan konden ze in de toekomst wel eens gaan neuzen. Ik kreeg n.l. een paar weken later een pak aan met een mooi paars kazuifel, ook nog een gave voor mijn feest, maar dat was open geweest. Aangezien het echter alleen kerkgewaden bevatten, waren er geen invoerrechten op.

We hebben een mooie en drukke Pasen gehad dit jaar. Iedereen zegt, dat er meer mensen waren dan ooit tevoren. De kerken waren overal te klein, maar de heidense gebruiken en gewoonten worden er, mijns inziens, nog niet veel minder op. De vrouwen zijn wel goed kerks --komt ook hier voor...red.- maar de mannen maken er niet zoveel uit om naar de kerk te gaan. Zij houden meer van een pot bier (wie doet dat niet) en politieke vergaderingen tot diep in de nacht en daarna allerlei moeilijkheden in de huishoudens."

In één adem leest pater Buijs voorts maandelijks Hier en Ginder uit en het is dan ook begrijpelijk, dat hij teleurgesteld was de laatste keer een blad dubbel en een ander niet ontvangen te hebben. Deze kwestie van waarschijnlijke verstrooidheid herstellen we gaarne bij de toezending van dit nummer!

Een speciaal gebed vraagt hij ten slotte voor zijn broer Carel in Australië. In een artikeltje, elders in ons blad, besteden we aan deze emigrant bijzondere aandacht.

Ook pater Verheijen is in Rhodesië met gebed van de negers goed aan zijn trekken gekomen.