



Hier en Ginder

Contactblad

Thuisfront Bergharen-Hetere-keur ~ De Missie

Waar blijft Hier en Ginder?

Van alle kanten worden we aan de jas getrokken: Waar blijft Hier en Ginder?

Een teken dus, dat er belangstelling voor bestaat. Door vacaties e.d. verschijnt het augustusnummer inderdaad pas begin september, maar wij haasten ons al weer om aan het septembernummer te beginnen.

U zult in dit nummer lezen, dat ook onze missionarissen weer aan het schrijven zijn gegaan. We hebben er weer diverse nieuwtjes voor in moeten korten.

Onze zusters hebben een nieuwe school gekregen. We hopen er volgende keer een tekening van te kunnen plaatsen.

De toestand van onze redacteur, de heer L. Teijssen, is dusdanig, dat we hem weer buiten op hebben kunnen zoeken. Hij is vol van de belangstelling, die hem tot nog toe is betoond en in een volgend nummer wil hij daar zelf wat over schrijven.

Carel Buijs, een onzer emigranten in Australië, -broer van pater Buijs- verblijft nog altijd in het ziekenhuis met een nierziekte. Zijn toestand gaat op en neer. Hij beschikt echter over een taai uithoudingsvermogen en een bijzonder gebed is zeker welkom. Van harte beterschap.

In Tilburg werd op zondag, 16 juli j.l. een contactbijeenkomst gehouden in de nieuwe schouwburg. Op deze bijeenkomst was Bergharen vertegenwoordigd door twee van zijn zelatrices.



Wie is er jarig??

De eerste jarige missionaris, die we na de vakantie kunnen gelukwensen, is pater Buijs, de Witte Pater in Noord-Rhodesië in Africa.

Namens allen hier feliciteren we hem met zijn 41e verjaardag. Vanzelfsprekend heeft hij reeds vele dagen uitgezien of hij ook dit jaar nog in de bloemetjes gezet werd. En jawel hoor, al zijn we dan wat over tijd (de verjaardag was op 4 september), we hebben nog wat tulpen gevonden (al is het geen lente) en die bieden wij hem gaarne aan.

Pater Buijs, maar weer een jaar er bij en Gods zegen over een vruchtbare missie-arbeid. Bergharen vergeet U niet.

Als er nog meer zijn, die hem felicitaties willen sturen (te laat vindt de jarige niet erg) vindt men hier het adres:

Rev. H. Buijs W.F.
Minga Cath. Parish
P.O. Potauke
NORTHERN RHODESIA
B.E.AFRICA



Onze zusters, die erg veel belangstelling hebben voor ons Missiehuysfront en Hier en Ginder, zullen een nieuwe Overste krijgen. De tegenwoordige Overste was ruim zes jaar hier en zal naar elders worden overgeplaatst. Zodra ons nadere gegevens bekend zijn, komen we hier op terug.

We hopen over 'n paar weken met het septembernummer te kunnen verschijnen.

Burgerlijke Stand ⁻³²⁻ Over Brazilië over juli 1961. naar Nieuw-Guinea

GEBOREN:

- 1 juli: Hopman, Henrika Maria Regina Hernen
vader: J.W.G., moeder: v. Kerkhof, J.M.
3 juli: Wijnen, Hendrikus J.M. Bergharen
vader: H.J., moeder: Coppes, H.G.
23 juli: v. Duifhuizen, Wilhelmus M.A. Hernen
vader: M.B., moeder: Hoeks, H.M.
24 juli: Weeren, Petrus M. Hernen
vader: P.G., moeder: Jansen, M.W.
25 juli: Hendriks, Josee M. Bergharen
vader: G., moeder: Breuneze, M.J.



OVERLEDEN: GEEN

ONDETROUWD:

- 15 juli: v.d. Weide, Ooijer P., 22 jaar te
Wieringermeer
v.d. Wardt, Hendrina H., 18 jaar te
Bergharen
26 juli: Jeuken, Herman J., 26 jaar te
Boven-Leeuwen
Hendriks, Maria J.B., 24 j. te Leur.

GETROUWD:

- 20 juli: Peters, Antonius J.F. met
v. Lubeek, Johanna M.
Hernense Meer...

Wist U dat OOSTPRIESTERHULP in de eerste week van september in Hernen en Bergharen een aangrijpend film- en voordrachtprogramma komt brengen en geld, kleding, levensmiddelen en schoeisel in komt zamelen voor de vluchtelingen van achter het ijzeren gordijn? HELPT!!

dat de boerinnenbonden erg actief zijn met het organiseren van wedstrijden in woninginrichting en planten?

dat er planten bij waren zoals wij ze nog nooit hebben gezien? Oude en jonge...

dat de Ouden van Dagen hun jaarlijks uitstapje gemaakt hebben naar Brabant?

dat 'n moeder van een onzer missionarissen 'n halve dag heeft gezocht naar een kop soap?

dat er in den Bosch aardig gepostzegeld is?

dat ook onze boeren op reis gingen en het te merken was wie zijn vrouw naar verre landen had gestuurd?

dat een visconcours in de Nieuwe Watering weer de nodige belangstelling trok?

dat de winnaar niet minder dan 364 cm. lengte aan vis heeft gevangen?

Na de vele ongeregelde heden in een groot aantal staten van onze woelige wereld, is het nu ook in Brazilië onrustig geworden. Laten wij hopen, dat onze zuster Irma Elizabeth van Oss daar geen nadelige gevolgen van zal ondervinden. In alle rust heeft ze in juli aan ons nog een brief geschreven. Hiervan brengen wij U het volgende:

"Daar komt nog eens een brief uit de binnenlanden van Brasil. Op de eerste plaats om U allen, die hieraan meewerkten, van harte te danken voor het aardige verjaardagspakketje, wat ik dezer dagen (begin juli) mocht ontvangen. We hebben er met ons allen van genoten. Vooreerst van het uitpakken en toen nog van het lekkers, waar we allen, jong en oud, holandeza en brasileira (we leren zo onderhand al een aardig woordje Braziliaans, red.) van gesnoept hebben. Ook het verbandgaas, de zelf en het talkpoeder zijn welkom en komen hier van pas. Namens de Eerw. Moeder en de andere zusters dan ook hartelijk dank, vergezeld van onze prevelkes voor de weldoeners van Hier en Ginder.

Het blijft altijd een verrassing als de rood-wit-blauwe enveloppe van Bergharen, Hernen, Leur arriveert en een feit is het, dat er voor brieven schrijven "werkelijk" geen tijd gevonden wordt. Om echter Hier en Ginder en andere Hollandse brieven te lezen, wordt er altijd in de kortste keren tijd veroverd. Het juni-nummer bracht minder prettig nieuws: het ongeval van mijnheer Teijssen. In de O.L.Vrouw van Fatima-noveen, die we elke maand van de 5e tot de 13e houden (Onze kapel is Haar toegewijd) was de gezondheid van onze redacteur mijn hoofdintentie. We kijken nu weer uit naar het volgende krantje, dat ons hopelijk het algeheel herstel van de heer Teijssen melden zal.

Hoe onze zusters van hier meeleven, blijkt wel uit het volgende: Een van haar is enkele maanden geleden verplaatst. Dezer dagen vroeg zij in haar brief: "En hoe gaat het met pater Verheijen?"

Tot zover zuster van Oss. Het antwoord op de laatste vraag is aan ons: Pater Verheijen maakt het best. Hij heeft zijn vliegbrevet weer terug, geeft momenteel instructies aan Rob Janssen (de particuliere piloot, die na het ongeluk van pater Verheijen te hulp kwam?) in een vliegtuig boven de Vogelkop van Nieuw-Guinea. Hij geeft retraites, werkt aan een nieuwe opleidingsschool voor onderwijzers, is pastoor van een kleine kudde en zou graag zijn tantes mee verhuizen, maar die wachten niet tot 1966...

Hernens zuster in Noorwegen

-33-

Toen zuster Hilaria Derks uit Noorwegen haar laatste brief stuurde (eind juni) waren er juist daar twee kersverse Nederlandse kandidaten aangekomen uit het postulantenhuis in Bussum.

"Het zijn twee jonge meisjes van wel 20 jaar, die haar leven aan de Noorse Missie willen wijden. Het ene meisje komt uit Hees bij Nijmegen (zal dus Hier en Ginder ook met belangstelling tegemoet gaan zien), het andere uit Lisse. (Dat zou dan een Zuid-Hollands bloemenmeisje kunnen zijn, red.) De 16e juli zullen zij -'t is intussen achter de rug- de ordensdracht van onze Noorse Missie-Congregatie ontvangen, samen met een postulant uit Ierland, die hier in ons Moederhuis haar postulaat doorge maakt heeft. Ja laten we bidden, dat de goede God deze drie jonge mensen met zo hoge grote idealen rijkelijk moge zegenen en haar Zijn genade en kracht tot standvastigheid geve. Zij nemen wel een moeilijke en zware taak op zich. Maar ja, is er trouwens iets wat te moeilijk en te zwaar kan zijn als het O.L.Heer zelf geldt? Wij zijn God dankbaar en erg blij met deze drie jonge, bereidwillige krachten.

Er zijn hier -zoals elders- veel te weinig zusters. We konden zo ontzettend veel meer missiewerk doen als we meer zusters hadden. Er ligt voor ons hier een enorm groot arbeidsveld open, maar.. er is gebrek aan arbeiders. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. Het gebed: "Heer zend arbeiders in Uw wijngaard", geldt ook bijzonder voor onze Noorse Missie, hier in het geciviliseerde Noorden. **Mag ik vragen of U allen dit kleine smeekbedje ook eens bijzonder voor onze Noorse Missie wilt bidden?** Gods zegen afsmeaken over de Missie is een ideale manier om de Missie te helpen. In naam van alle Noorse missionarissen en missiezusters dank ik U hartelijk voor Uw gebed en medewerken. Het is voor ons een grote troost te weten, dat wij niet alleen staan, maar dat de thuisfronters ons goed helpen. God lone U allen voor Uw grote missie-ijver. En de H. Franciskus Xaverius, de patroon van de Missie weze Uw voorspreker in de Hemel!

Wie meer van de Noorse Missie of van Noorwegen zelf wil weten, kan zuster Hilaria daarom vragen. Wij zouden zeggen: Zuster gaat Uw gang. Wij nemen het wel over in Hier en Ginder.

Motocross

30 juli 1961.

We hebben ze weer gezien hier in Bergharen de duizenden, die optrokken naar de berg om getuige te zijn van de Motocross om het wereldkampioenschap. En deze keer hebben we dan ook kunnen zien, dat onze landgenoot, Broer Dirkx uit Valkenswaard, deze machtige strijd in Bergharen heeft gewonnen. Was het in de week voor de cross dag in dag uit de ene regenbui na de andere, het was alleen maar om ons bang te maken. Bij informatie bleek ons, dat op de zaterdag voor dit grote wereldgebeuren weer een enorme kaars stond te branden op de Kapelberg. Veel vertrouwen bij de meesten nu eenmaal een zomaar niet deugde op die bewuste mooi zijn. De mes- echter ongelijk. motorweer. Het zand geen stof. Daarbij was er een buitengewoon spannende strijd, welke de duizenden langs de kant met volle teugen deed genieten.

's Avonds hebben we nog een herhaling kunnen zien van een klein stukje strijd op de televisie. Ook de Duitse televisie heeft er aandacht aan besteed. We zijn benieuwd of pater Buijs ook dit jaar weer een uitzending van Radio-Wereldomroep heeft kunnen volgen. Enfin, dat horen we dan wel van hem.



Autocross

20 aug. 1961



Na de motocross van 30 juli hebben we op 20 augustus op de weilanden van Fleuren en Nul de Vaan aan de Hogepaël nog een autocross gehad. Er waren slechts een duizend toeschouwers, die getuige waren van een ruwe strijd tussen een aantal wagens, die na afloop niet veel meer waard waren dan voor de sloperij.

Bergharen heeft niettemin weer iets nieuws gehad en wie weet wat hier in de toekomst van worden kan.

En na deze gemotoriseerde crosses natuurlijk ook nog iets van de fietsencross. Hernen heeft er al weer twee gehad en Bergharen een. Pietje Schreven is niet meer te houden. Hij wint de ene na de andere. Er wordt beweerd, dat men nu bezig is met de oprichting van een crossclub.

ietsen-
cross

Pater Meulepas in het paradijs

Via een K.L.M. reis over Rome, waar hij op audiëntie is geweest bij Z.H. de Paus, is in het paradijs van Horssen en Bergharen terug gekeerd uit de missie van Ghana pater J. Meulepas, een missionaris, die wij ook tot een der onzen rekenen.

"In het paradijs" aldus pater Meulepas, want dat is het hier in vergelijking met de missie in geheel Africa. Hier in ons land, in Bergharen, Hernen en Leur, waar wij klagen met gezonde benen, leven we in een waar luilekkerland.

Tot januari 1962 zal pater Meulepas, die ons redactie bureau al bezocht, in onze contreien vertoeven. In de missie was hij zover gevorderd, dat hij rond reed in een tweedehands Volkswagentje. Ook hier in Nederland rijdt hij weer rond met een dergelijk wagentje. Als het weer nu maar zo bleef als het de afgelopen week is geweest, dan is het voor hem wel uit te houden, want ginds was hij gewend aan temperaturen, die ons al talrijke zweetdruppels doen vloeien als we er aan denken.

Ghana is een land, dat vele andere landen in Africa ver voor is. Het staat op zich zelf, maar wordt geregeerd door een communistisch getinte leider. Men is er bang voor geweest de subsidie voor de missiescholen te verliezen, maar de tegenstand van de katholieken aldaar is nog dermate groot geweest, dat dit vooralsnog niet is doorgegaan.

Er zijn staatsziekenhuizen opgericht. De ligging is er gratis, maar iedere dienst, die aan de patiënten wordt bewezen, moet worden betaald. Het gevolg is, dat de missiesziekenhuizen het veel en veel drukker hebben.

De kerk in Ghana wordt bestuurd door een aartsbisschop uit het eigen land. Deze voelt evenwel net zo goed blank als zwart. Op deze manier is het zoveel gemakkelijker de verschillen tussen zwarten en blanken op te lossen.

We wensen pater Meulepas nog een plezierige vakantie in ons land. De volgende keer komt hij "Hier en Ginder" mee inbinden en natuurlijk zien we dan ook wel een artikeltje van zijn hand verschijnen.

Giro 1010000 H.en G. P.-H.-h.

Ja inderdaad, de meesten van U kennen ons gironummer wel, maar er zijn er ook, die het zijn vergeten en ons vroegen het bij herhaling te plaatsen. Hierboven staat 't.

-34-

De boerderij van Broeder Marius

Wanneer broeder Marius zo onderhand bekomen is van de paarden, welke we in ons vorig nummer onder zijn brief hebben geschilderd, kunnen we met een grust hart verder gaan met het opsommen van zijn vee-stapel. We geven hem daarvoor zelf het woord.



We hebben wat varkens, kippen, konijnen, ja zelfs 5 pinken en 1 stier. Dit jaar kunnen we nog verse melk hebben als alles volgens plan verloopt. Ze groeien best. Gras is er in overvloed. Als we nog een mooi stalletje ponnies hebben, dan krijgen we voor hier een aardige modelboerderij. We hebben hier 35 tot 40 H.A. grond. Voor een gedeelte is deze nog niet ontgonnen, maar ja dat komt wel. Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd. (Zelfs Leur met de Flerde nog niet...red.) De gebouwen zijn lang niet allemaal wat je noemt, maar ook daar wordt druk aan gewerkt. Er ligt al heel wat hout pasklaar. Tegen het einde van dit jaar kunnen er een paar mooie gebouwen gereed staan."



Dat was het wat broeder Marius ons te schrijven had. De rest bewaart hij tot een volgende brief, omdat hij bang is anders niets mee te weten.

We wensen hem veel succes met de kalverenfokkerij en de ponnies en de paarden komen ook wel een keer binnenhollen.

Wist U dat een onzer redacteurs in de vakantie gewerkt heeft in Frankrijks wijngaard?

dat Hernens voetbalclub weer een oudijzeractie organiseerde en met succes?

dat Bergharens UNI begonnen is met de bouw van een nieuwe kleedkamer?

dat zowel Hernen als Bergharen voorzien is van een nieuwe kleuterleidster?

We komen hier nader op terug.

dat de uitzending van de Hoogmis via de televisie op 15 augustus vanuit Bergharens kerk (het was te slecht weer voor de openlucht) prima is geslaagd?